



## WTC de Roode Leeuw



We schrijven 18 mei 2014, een zonnige dag met weinig wind, dus een prachtige fietsdag wordt verwacht met veel kilometers en een hoog gemiddelde.

Dat ging even anders, namelijk om de volgende redenen:

Om 8.30 door de schrijver aangekomen in de Weesboom, waar de koffie van Gerrie al stond te dampem, waren en ook enkele bestuursleden in zondags uitgaans tenue aanwezig waren en niet in de bekende wielerkledij.

Warempel het was vandaag Rabobank Fietsdag, daar moest nog wat voor gebeuren, een kleine opkomst werd verwacht omdat ook de jaarlijkse communie op het programma stond, en er was nog een besloten bruiloft waar diverse renners acte moesten doen.

Om 9.00 uur war toch een aardig groepje A en B renners aanwezig die elkaar aankeken van” moeten we gezamenlijk? Ja natuurlijk gezamenlijk, zowel A als B renners moest zich maar schikken in de situatie. De B renners bepaalden de route, Rhenen naar de Grebbeberg.

Bij de kerk, vol met communie ging het al mis, een renner wist niet waar Rossum lag en ging richting Zaltbommel, de rest er achteraan. Langs Wordragen komen we op een weg richting Hooiweg, deze T-kruising was compleet weggebroken voor een renovatie. Dat wisten enkele renners wel maar ze wisten niet dat die bewuste kruising daar lag, dus omgekeerd.

Via het viaduct naar Rossum, maar Rossum en is rechts en we gingen rechtdoor, daar kreeg een A renner een lekke band, geplakt en gemaakt en bij het oppompen ontplofte de nieuwe band (dat noemen we een Quickly, dat is namelijk zijn banden leverancier), dus maar weer een poging die wel slaagde.

Op de dijk richting Rossum werd in ineens geschreeuwd: HOOOOOO MIJN GEBIT! We wisten wie het was en eenieder dacht aan een grapje zoals hij deze altijd maakt. Maar niets is minder waar, zijn gebit was uitgevlogen van de spanning en tekort aan zuurstof. Gelukkig dat de lekke band renner het sierlijk glimmende smeedstuk, met kunst en vliegwerk gemaakt door een tandarts, door de lucht vliegen en met geraas op het wegdek kletsen. Het advies aan deze renner was: **KUKIDENT**.

Het peloton lag langs de dijk te gieren van het lachen maar het kostte wel de rit naar Rhenen en een goed gemiddelde.

De rit wordt bestempeld als: De rit van het gebit.

Opgemaakt: KoWriter