

• 050451

Gerechtelijke diensten arrondissement Arnhem

PORT BE
ARNH



Beskuur Wielerclub
Ammerzoden
P.O. Hogesteeg 25
5324 AA Ammerzoden

45

R ARNHEM
Palais van Justitie
M 870

Arnhem 26 mei 1997

Onderwerp: verzoek tot schadevergoeding

Geachte Heer/Mevrouw,

namens een klient van mij namelijk de Heer Jacobs uit Veenendaal dien ik hierbij een verzoek in tot vergoeding van geleden lichamelijke en immateriele schade.

Klient verklaard dat hij bij een handgemeen met leden van uw vereniging op zondag 25 mei j.l. nabij de brug van Rhenen op de A 255 omstreeks het middaguur zodanig is mishandeld dat hij meent juridische stappen te moeten ondernemen.

Volgens getuigen is klient toegetakeld met een koevoet en wel zodanig dat hij zich onder doktersbehandeling heeft moeten stellen.

De kosten voor de gebitsprothese bedragen reeds f 1.225,--
Daarnaast wil klient een vergoeding vorderen in het kader van de wet op de immateriele schadevergoeding.

Hiervoor meent klient een bedrag van f.1.775,-- te kunnen eisen.
De totale vordering komt hiermee op f 3.000,--

Mocht u niet op zijn eisen in willen gaan dan voelt klient zich genoodzaakt u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te stellen en u voor het kantongerecht te Ede te dagvaarden.

Te zijner tijd zal er met u contact worden opgenomen over de afwikkeling van deze affaire.

Is getekend 26 mei 1997 Mr. C.Lau. de Sack meester in de rechten.

Hoogachtend:



Een copy is verstuurd naar het gerechtshof te Arnhem.



Wielerttrimclub

"De Roode Leeuw"

Wielervriend(inn)en,

Wat is hier gebeurd?

Op een mooie zondag in mei 1997 maakten we een ritje naar de Grebbeberg. Na de koffie met appelgebak in het café in Rhenen gingen we huiswaarts. We fietsten richting de brug in Rhenen een klein stukje over de weg en daarna het fietspad op. Toen we op de weg reden kwam ons een auto voorbij. De jongelui die in deze auto zaten maakten een opmerking over het feit dat wij op de weg reden. Wat doet Harrie van Hemert (schilder) dan, die begint te lachen. Dit is overigens iets wat hij wel meer doet. De auto reed door en wij fietsten door.

Onder aan de brug aangekomen stond de auto met jongelui ons in de berm op te wachten want "Harrie had hun uitgelachen". De jongeheren namen een dreigende houding aan en er werd wat geslagen, er werden fietsen in het kruis van deze jongeheren geparkeerd en de helaas overleden Wout van de Oord had zijn fietspomp op deze jongeheren kapot geslagen. Toen de jongeheren inzagen dat ze tegen een stel wielrenners met een verhoogd adrenaline peil geen kans hadden dropen ze af.

Aangekomen in café herberg de Roode Leeuw, hebben we gezellig nog wat gedronken en gegeten en we hebben geld gelapt voor een nieuwe fietspomp voor Wout.

Dit verhaal was Jan van Wordragen ter oren gekomen, hij was destijds ook lid van de wielclub. Hij heeft een enveloppe van de gerechtelijke diensten arrondissement Arnhem uit het administratiekantoor van zijn vader gehaald, de brief met onderwerp "verzoek tot schadeverzoek" verzonden en dit bij het toenmalige bestuurslid Gerrie van Geffen in de brievenbus gestopt.